



ONTMOETING MET DE ISLAM

UITNODIGING VOOR DE VRIENDEN VAN DE HOVO IN DE

MAROKKAANSE MOSKEE OP 11 MEI OM 15.00 UUR

(Esdoornstraat 36 te Leeuwarden)

Alles van waarde is weerloos zei Lucebert ooit. Als er één religieuze gemeenschap is waarop deze uitspraak nu van toepassing is, dan is dat de Islam. Hoewel de godsdienst van de Mohammedanen, net als het Jodendom en Christendom, in beginsel vredelievend van aard is, hebben fundamentalistische en extremistische uitwassen -Hirsi Ali noemt ze de Medima-moslims- de laatste decennia de Islam in gijzeling genomen. Er gaat geen dag voorbij of de 1,2 miljard vreedzame moslims die onze wereld telt krijgen er publiekelijk van langs. Een kennismaking met de Masjied-assalam moskee kan wellicht verandering brengen in het negatieve beeld waarmee de Islam kampt.

Elk van de drie grote monotheïstische godsdiensten heeft een sterke kant. Wie graag in spirituele zin met JHWH wil sjacheren kan zich het beste tot het Jodendom bekeren. Bij het Christendom staat daarentegen de altruïstische liefde voor de medemens centraal. De Islam wordt ook wel de weg van de religieuze overgave genoemd, want zich (kunnen) overgeven aan de wil van Allah is een van de krachten van de Islam. Sinds de profeet Mohammed heeft de Islam vele gezichten gekregen. Arendo Joustra spreekt over een mozaïek van richtingen, daarin verschilt het niet van bijvoorbeeld het Protestantisme. Zo bestaat er -naast stromingen die proberen zich strikt te houden aan de in de Koran vastgelegde leefregels- ook het soefisme, een mystieke tak die de religieuze ervaring centraal stelt.

Onze gastheer is het levende bewijs dat een synthese tussen godsdiensten mogelijk is. Rachid Belahkar is al gedurende langere tijd werkzaam als leraar geschiedenis op het Beyers Naudé gymnasium. Ibrahiem Bouma en Chakir Mokta hebben bewust op latere leeftijd voor de Islam gekozen en zullen vertellen hoe dat gekomen is en welke motieven daarbij een rol speelden.

Hoewel het gebruikelijk is dat de bezoekers van de moskee op de grond zitten, zullen er vanwege onze vorderende leeftijd stoelen beschikbaar zijn. Het schoeisel moet echter wel uit. Het spreekt voor zich dat men zich bewust dient te zijn van de betekenis van de moskee voor haar bezoekers en daar respectvol mee omgaat.

Programma

- 15.00 ontvangst met koffie en thee
- 15.15 inleiding door Rachid Belahkar
Rachid geeft nadrukkelijk aan dat alle vragen welkom zijn.
- 15.45 rondleiding, koffie en thee
- 16.10 persoonlijke presentatie door Ibrahiem Bouma
- 16.25 persoonlijke presentatie door Chakir Mokta
- 16.40 discussie
- 17.15 afronding van de bijeenkomst

De **entree** voor deze activiteit bedraagt voor Vrienden € 8 en voor introducés € 11. U kunt zich tot uiterlijk 4 mei aanstaande opgeven met bijgaand formulier. Het digitale formulier kan opgestuurd worden naar pwtanja@kpnkpanet.nl (per post naar Haven 13, 9084 BX Goutum). Mochten er te weinig inschrijvingen zijn, dan krijgt U uiterlijk een week van te voren bericht over het niet doorgaan van de bijeenkomst. Voor eventuele vragen kunt U terecht bij Piet Willem Tanja (058 2887163) of Rina Pluim (zie onder)

Namens de HOVO ActiviteitenCommissie Fryslân
Piet Willem Tanja & Rina Pluim

ActiviteitenCommissie Fryslân, secretariaat: Rina Pluim
Havenweg 35-8, 8861 XH Harlingen
06 50999955, c.pluim@home.nl